



Eerste burgemeester van Lonneker

Graf van Othmar ten Cate op landgoed „Den Kotten”

In de tuin van de villa Den Kotten, welke op het ogenblik wordt afgebroken, bevindt zich een graf. Het ligt in een bos, ten oosten van de villa en dient als laatste rustplaats van Othmar ten Cate en Hermina Hoedemaker. Eerstgenoemde werd geboren op 6 mei 1757 en overleed op 25 juli 1815. Zijn vrouw zag op 8 juni 1756 het levenslicht en overleed reeds op 13 februari 1784.

Othmar ten Cate is de stichter van het buitengoed „Den Kotten”, dat plaats maakt voor woningen, welke worden gebouwd door het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Hij oefende het beroep uit van fabrikant, hetgeen wilde zeggen, dat hij pijpen en kettings afgaf aan de boerenwevers, die het geweven doek bij hem inleverden en daarvoor een zeker loon in ontvangst namen. Bovendien is hij in de Franse tijd de eerste burgemeester geweest van Lonneker, namelijk van 16 november 1811 tot 25 maart 1812, terwijl hij ook de functie van vrederechter heeft bekleed.

Op 16 november 1811, zo wordt opgemerkt in „De Geschiedenis van Enschede” van Dr. A. Bentham, werd Othmar ten Cate door den Prefect van het Departement van de Monden van de IJssel tot Maire van de gemeente Lonneker benoemd, en nadat hij op 27 november op het Erve Amerlink den eed had afgelegd in handen van den sous-prefect van 't Arrondissement Almelo, R. G. Baron van Tuyl v. Serooskerken, en „de charters en stukken behorende tot het regt-ampt van Enschede” van den Landrichter W. Ph. C. Greve had ontvangen, werd den volgenden dag, dus Donderdag 28 November 1811, aan de kerken alhier en aan het Kerkhuis (het bouwhuis) te Lonneker het bestaan van de gemeente Enschede afgekondigd.

Het oude stadgericht en het landgericht Enschede vormden samen het canton Enschede, dat nu gesplitst was in twee delen, voortaan mairiën of gemeenten genoemd. Uit de stad zelf werd met de Eschmarke de gemeente Enschede gevormd; uit de marken Lonneker, Usselo, Tweekelo en Driene ontstond de gemeente Lonneker.

Het graf

Het graf op de Kotten bestaat uit een grote deksteen, die uit Bentheimer zandsteen is vervaardigd, met aan het hoofd een zuil. Hierin staat gegrift: „Hier is mijn wisse wijck. In 't eeuw'ig vredereijk, Soo sprack se” (Vondel).

In de deksteen staat o.a. ter nagedachtenis van Hermina Hoedemaker, een oprecht Christen. „Hoe teer gy werd geliefd en duhr geschat voorheen”.

Aan de linkerkant van deze zuil staat Othmar ten Cate, geboren 1757 den 6 maj, gestorven den 25 july 1815.

Het betreft hier een interessant monument, dat waard is aan de vergetelheid te worden ontrukkt.

Zoals men weet is naar Othmar ten Cate in het Tweekelerveld een straat genoemd.

1000 g
9/15 58 1000 g